

Betreft: EST, Donateursactie, Kermis 2024

Berlicum, 19 aug 2024

Beste leden,

We hebben weer een aantal mooie activiteiten op de planning staan:

Europees Schutterstreffen EST 2024 in Mondsee Oostenrijk

Op donderdag 29 augustus gaan we met een groep van ca. 26 Gildebroeders en Gildezusters, óók van naburige Gilden, naar Oostenrijk om onze Koning Will van Casteren in staat te stellen deel te nemen aan het Europese Koningschieten.

Tiny van Leeuwen zal als vanouds de bus besturen. Dank aan hem en de reiscommissie die dit alles hebben weten te organiseren. En we wensen onze Koning natuurlijk véél succes. En op donderdag 5 september zijn we weer terug.

Verzamelen op donderdag 29 aug 05.30 uur achter Den Durpsheerd. Vertrek uiterlijk 06.00 uur.

We nemen Zomer- én Wintertenuue mee. En zelf een lunchpakketje meenemen voor in de bus voor de eerste dag. Denk aan een geldig paspoort, medicijnlijst, verzekeringspapieren en betaalmiddelen zodat alles probleemloos kan verlopen.

Donateursbrieven 2024 ophalen op Woensdag 28 augustus, óók Vriendenfolders

Op woensdagavond 28 augustus moeten de donateursbrieven opgehaald worden op de Sint Joris Hof vanaf 19.00 uur. Onder het motto van “Vele handen maken licht werk” vragen we ieders medewerking. Graag opgave als je nog niet eerder een wijk uit voorgaande jaren hebt gehad. Direct na het ophalen kunnen de brieven al verspreid worden.

Graag afronden **uiterlijk zondag 8 september**. En daarna even een berichtje naar Richard van Lith of Peter van Helvoort als de brieven in jouw wijk zijn rondgebracht.

Tegelijkertijd moet door iedereen 2 folders voor de “Vrienden van het Gilde” actie worden opgehaald. Deze graag verkopen aan 2 goede bekenden. Dus niet alleen een vriendenbrief afgeven maar uitleggen dat we de vrienden keihard nodig hebben om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Vrienden betalen € 50,- per jaar of meer mag natuurlijk ook.

Vrienden worden 1x per jaar ontvangen op de Sint Joris Hof voor een culturele avond met een hapje en een drankje en zijn welkom om kermismaandag met het schieten voor donateurs, vrienden en genodigden. Het geld wordt vooral gebruikt t.b.v. het trommelen, vendelen en bazuinblazen zodat we ons optimaal kunnen blijven presenteren aan de Ballekumse en Milrooijse bevolking.

Kermisprogramma 2024 !

Op zaterdag 14 september om 17.30 uur zijn alle leden van ons Gilde en hun partner van harte welkom op de Sint Joris Hof voor het traditionele Kermis schieten:

- 17.30 uur: Schietwedstrijd voor de competitie met eventueel afkampen
Schietwedstrijd “kunst en geluk” met eventueel afkampen
- 18.30 uur Kermis prijs schieten voor de mannen
Kermis prijs schieten voor de dames

Ook voor dit jaar geldt de aanbieding als voorgaande jaren: Warm en koud buffet en vrij drinken tot 23.00 uur voor € 20,- per persoon.

Let wel: Het is absoluut niet verplicht hier gebruik van te maken. Losse consumpties zijn natuurlijk ook mogelijk.



Sint Joris **Gilde Berlicum**
anno 1615

Op zondag 15 september om 09.00 uur komen we samen bij Kivada, vanwaar we naar de Milrooijsse kerk vertrekken. Om **09.30 uur** begint de Gildemis voor alle levende en overleden Gildebroeders. De dienst wordt voorgegaan door onze Gildeheer Frank van Roermund. Na de dienst zullen we op het kerkplein de gebruikelijke vendelgroet brengen en pannenkoek brengen.

Direct daarna zullen we terug gaan en een rondje over de braderie/kermis maken en terug gaan naar de Sint Joris Hof waar ons een broodje en een kop koffie wordt aangeboden.

Daarna schieten we de Koningsvogel voor de eigen Gildebroeders en -Zusters zodat we rond de klok van 14.00 uur klaar hopen te zijn zodat iedereen nog naar de eventuele kermis kan.

Op maandag 16 september om 10.30 uur is het schieten voor donateurs, Vrienden en genodigden. Er wordt dan geschoten op de vogel voor het Burgerkoningschap. Daarna wordt er geschoten op de wip. De schietwedstrijden duren tot uiterlijk 15.00 uur.

Er wordt een aparte poule gemaakt van geoefende schutters om alle donateurs een kans te geven. Van 11.00 uur tot 16:00 uur is er live muziek aanwezig, het gaat zéker gezellig worden.

Ook al onze leden en belangstellenden zijn van harte welkom op de Sint Joris Hof. We hopen deze keer ook veel eigen leden te zien want het is op Kermismaandag altijd gezellig op de Sint Joris Hof !!

Dinsdagochtend 17 september !!

Graag vrijwilligers om op dinsdagochtend mee op te ruimen op onze St Joris Hof.

Wie helpt er mee ?? Graag opgeven bij Will van Casteren !!

Rest ons iedereen toch een gezellige “Ballekum Kermis” toe te wensen en graag tot ziens op de Sint Joris Hof !!

Diverse opmerkingen:

- Het schieten en jeu de boules bij de Hoge Schuts is bij het Sint Joris geheel in verval geraakt. We gaan proberen om dit weer vlot te trekken. Als we niet deelnemen mogen we hiervoor óók geen wedstrijden bij ons organiseren. We willen proberen hierover op korte termijn van gedachten te wisselen met de schutters en de Boulers.
- Het handboogschieten is langzaam maar zeker op gang gekomen. Op elke woensdagavond vanaf 19.30 uur kan er deelgenomen worden. We hebben via Guus van Buuren een handboog cadeau gekregen van handboogvereniging De Zwaan uit Sint Michielsgestel waarvoor onze dank.
- We hebben 4 nieuwe aspirant leden, Martien Claasen, Elly van Leeuwen, Jos Brok, Johan Roussen en Fleur Lambooij. We heten ze van harte welkom en hopen ze vaak aanwezig mogen zijn.
- Nogmaals aandacht voor de rookvrije zone, alléén in het gele gebied mag gerookt worden en nóóit in de buurt van de wapens.
- **Afmelden: We vragen vriendelijk om er allemaal bij te zijn als we iets hebben. Kun je écht niet? Meldt je dan tijdig netjes af zodat we niet voor vervelende verrassingen komen te staan.**

Met Gildengroet
Namens Overheid,
Richard van Lith, Deken Schrijver